



Folketinget har vedtaget en plan mod parallelsamfund

Er det nu ordentligt gennemtænkt?

Et stort flertal i Folketinget har den 22. november 2018 vedtaget den meget omstridte ghettoplan, så der fremover højst må være 40 procent almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder.

Hvor skal de resterende så bo?

Mange af de mennesker, der bor alment, har ikke ressourcerne til at købe sig en ejerlejlighed, og det er bekymrende, at et stort flertal af vores folkevalgte ikke skænker dette en tanke overhovedet.

Resultatet af loven vil føre til, at de sociale udfordringer flytter andre steder hen, og så er der ikke rigtigt "vundet" noget.

Nyere forskning fra Holland viser, at indsatser med nedrivning og efterfølgende nybyggeri, indskrænker beboernes mulighed for at finde et andet sted at bo, og til sidst ender de med at klumpe sig sammen igen i nye/andre udsatte boligområder.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets egne tal i et notat fra marts måned 2018 viser, at op mod 11.000 husstande i hele landet vil få et genhusningsbehov, hvis der højst skal være 40 procent almene familieboliger i de hårde ghettoområder. Et vanvittigt tal, som bliver svært at håndtere.

Det bliver ikke en nem opgave for sektoren at nedbringe andelen af familieboliger så markant. Og at de boligområder, der bliver ramt, kun får 6 måneder til at udfærdige en udviklingsplan, vidner igen om en uigennemtænkt plan.

Et Danmark uden parallelsamfund og ingen ghettoområder i 2030 er målsætningen i planen. Selvfølgelig er parallelsamfundsdebatten interessant, og der skal sættes ind med gode og gennemtænkte forslag og planer. Men de skal altså også være gennemtænkte.

Den almene sektor bliver angrebet, og det er helt uforståeligt, når man tænker på den kæmpe samfundsopgave, sektoren påtager sig. Hvem skal ellers løse udfordringerne? Drop nu de meget omtalte ghettolister, som giver et forskruet og nedværdigende "billede" af almene boligafdelinger, og tænk i en anden og mere inspirerende og positiv tilgang til udfordringerne.

Vi, der bor alment, holder af at bo alment, og det skal vores politikere lære at forstå. Med denne her plan udfordrer man den almene boligsektor, den almene tankegang og alle de samfundsopgaver, som vi påtager os.

Nej, det er ikke gennemtænkt.

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen